

Tog en annan väg till affären

Katja Winkler tog inte den vanliga vägen till affären. Då upptäckte hon "sitt" hus i Totebo. Nu är hon och maken Andreas samt barnen Yannick och Taya bofasta i Sverige.

Det var sommaren 2007 som familjen Winkler från Hofheim mellan Frankfurt och Wiesbaden i Tyskland hyrde sommarhus i Sverige.

- Vi hyrde i Målen mellan Hjorted och Totebo, berättar Katja Winkler. Jag brukade åka till lanthandeln i Totebo och handla och jag körde alltid samma väg. En dag tänkte jag att det vore trevligt att ta en annan väg så det gjorde jag. Då såg jag ett obebott hus och det hände något i mig. Jag kände att här skulle jag kunna bo. När jag stannade upptäckte jag en Till salu-skyld och då blev jag riktigt ivrig.

Katja Winkler åkte till Målen och berättade för maken Andreas om huset.

- Du är tokig, sa han. Vi är här på semester, inte för att köpa hus.

Men med lite lirkande så gick Andreas med på att kontakta mäklaren och titta på huset. Det kostar ju ingenting att titta...

- När vi klev in i huset så kände vi oss hemma direkt. Det var otroligt skräpigt och rörigt och huset hade stått tomt i fem, sex år. Men vi såg möjligheterna och kunde tänka bort allt fult och dåligt.

Det blev affär och plötsligt hade familjen Winkler en sommarstuga i Sverige. Renoveringen påbörjades direkt. Det blev många och täta resor.

- På ett år reste vi åtta gånger till Totebo. Till slut funderade vi på om det inte vore bättre att vi bodde här.

Att emigrera är ett stort steg. Det är en lång process från tanke till handling.

- Vi började med att kontrollera hur det svenska systemet fungerar med försäkringar och pensioner, socialt liv och allt möjligt annat. Sedan gjorde vi ett riktigt test.

Katja och barnen bodde i huset under nio veckor förra sommaren.

- Om jag hade känt att det inte stämde så hade vi aldrig flyttat, men allt var så bra så vi tog beslutet att försöka på riktigt.

Andreas Winkler hade ett bra jobb som kvalitetsingenjör på Continental.

- Det var ett mycket intressant arbete där jag var delaktig i utvecklingen av elektroniska bromssystem, sådana som sitter i Volvo bland annat. Att bara säga upp sig skulle inte gå om jag inte hittade något likvärdigt i Sverige. Så jag sökte ett tiotal jobb, så fick jag anställning på Saft AB i Oskarshamn, en fabrik som producerar batterier för industriella applikationer. Där jobbar jag på kvalitetsavdelningen.

Vad sa era kompisar och föräldrar?

- Det rann många tårar i samband med flytten och lokaltidningen gjorde reportage om oss. Att ha sommarhus i Sverige är en sak, att flytta på riktigt är en annan. Banden med våra släktingar och vänner upprätthåller vi via internet, med web-kamera och "skype" kan vi se varandra och prata.



Tog en annan väg till affären

Katjas 73-åriga pappa har köpt dator och "skypar" med barnen nästan varje dag och Katja äter frukost med sin bästa väninnan dagligen via internet.

Varför tar man ett så drastiskt steg?

- Hofheim ligger alldeles intill motorvägen och bara 15 kilometer från Frankfurts internationella flygplats. Det är aldrig tyst! När vi kom hem kunde vi aldrig koppla av riktigt.

Det är en osedvanligt varm och solig påskafton. Familjens hus ligger alldeles intill smalspåret, ett stenkast från Totebo industrier. Katja Winkler kryper upp i stolen och man ser hur hon riktigt njuter när hon berättar om fördelarna med Totebo. Hur avslappnande tystnaden och lugnet är. Hur mycket det betyder att kunna ge barnen en framtid i en så härlig miljö. Hur vänliga alla människor är.

- Här finns allting vi behöver. Affär med apotek och systembolag, skola, dagis och en fin idrottsförening.

Men att pendla till Oskarshamn låter jobbigt...

- Inte alls, säger Andreas Winkler. I Tyskland hade jag två mil till jobbet. Här har jag sex, men det tar precis lika lång tid. Här kan jag köra genom ett vackert skogslandskap, en avkopplande resa. I Tyskland tillbringade jag mesta restiden i en mycket frustrerande kö på motorvägen.

Båda talar alldeles utmärkt svenska. De började läsa redan inför första semestern och när planerna på att flytta tog form så pluggade de hårt. Nu lär de sig genom att använda språket i vardagen och de är otroligt vakna för nyanser och ordvändningar.

- Målet är att prata svenska utan någon brytning alls i framtiden, säger de. Barnen har ännu inte lärt sig, men det blir nog inga problem när de börjar dagis och förskola i höst. Rektorn för skolan var här och erbjöd oss att Yannick skulle få börja ett år före så att han snabbt kunde lära sig svenska, bara en sådan sak.

Att familjen är riktigt välkommen i Totebo behöver de inte tvivla på.

- Det är ett riktigt lyft för samhället att de har flyttat hit, säger Bertil Magnusson i Totebo samhällsförening, som just varit och hälsat välkommen med blommor och en chokladask.

Hans Brandin gby.red@vt.se 0493-51240

Publicerad: 2009-04-15 16:37

Byakraft

VT gör nedslag bland byalag och samhällsföreningar och berättar om vilken roll de spelar i närsamhället. Har du bra exempel på byakraft? Hör av dig till Hans Brandin, 0493/512 40, eller gby.red@vt.se. Tidigare avsnitt finns på www.vt.se.



Foto: Brandin Hans

Katja och Andreas Winkler med barnen Yannick och Taya samt hunden Fee framför familjens nya hem i Totebo. De har nyligen tagit det stora steget att flytta från släkt, vänner och ett bra jobb i Tyskland till lugn och ro i Totebo.



Foto: Brandin Hans

Andreas och Katja Winkler i Totebo med barnen Yannick och Taya.



Foto: Brandin Hans

Andreas och Katja Winkler i Totebo med barnen Yannick och Taya.